

# ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

Νεαπολέως 25, e-mail :arpa\_vyrona@yahoo.gr, ιστοσελίδα : <http://aristeriparemvasivyrona.blogspot.com>

## ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Για μια ακόμη φορά, η αστυνομία έδειξε το αποκρουστικό της πρόσωπο στο Βύρωνα. Την Πέμπτη 13.1 στην οδό Κορδελιού άντρες της Αντιτρομοκρατικής συνέλαβαν, χτύπησαν και μετέφεραν στη ΓΑΔΑ τον συμπολίτη μας, μέλος του ΣΥΝ και της δημοτικής παράταξης "Στάση Βύρωνα", Δημοσθένη Παπαδάτο-Αναγνωστόπουλο. Αφού τον κράτησαν και τον ανέκριναν για αρκετές ώρες, τον άφησαν δηλώνοντας του ότι έκαναν λάθος. Η σύλληψη ενός ατόμου, γνωστού στο Βύρωνα, η άσκηση βίας σε βάρος του και η πολύωρη και βάνανυση διαδικασία που ακολούθησε αποδεικνύει ότι δεν έγινε κανένα «λάθος», αλλά έχουμε μια συνειδητή επιλογή από τη μεριά της αστυνομίας και της κυβέρνησης με στόχο τη δημιουργία κλίματος φόβου τόσο στη γειτονιά μας, όσο και σε ολόκληρη τη χώρα.

Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα τα κρούσματα της αστυνομικής βαρβαρότητας κατά οποιουδήποτε διεκδικεί τα δικαιώματα του έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας : από τις απειλητικές περιπολίες των μοτοσικλετιστών στις γειτονιές, που οδήγησε στο θάνατο ενός μικρού παιδιού στο Μενίδι, μέχρι τις γενικευμένες επιθέσεις κατά των διαδηλώσεων (όπως στις 13/12 και στις 15/12).

Η προσπάθεια αυτή να τρομοκρατήσουν όποιον δε σκύβει το κεφάλι στην εξουσία έρχεται τη στιγμή που η αντεργατική και αντικοινωνική επίθεση που είναι σε εξέλιξη από την κυβέρνηση και την τρόικα (Ε.Ε., Ε.Τ., ΔΝΤ) βρίσκει όλο και μεγαλύτερες αντιστάσεις, που η αγανάκτηση ξεχειλίζει, οι διαδηλώσεις μεγαλώνουν (15/12) και όλο και περισσότεροι κλάδοι (όπως οι αστικές συγκοινωνίες) κινητοποιούνται για να περισώσουν το βιοτικό τους επίπεδο από εκείνους που θέλουν να μας οδηγήσουν στην εξαθλίωση. Κατασκευάζουν ένα νομικό οπλοστάσιο με τους παλιούς, νέους και επερχόμενους τρομονόμους που στοχοποιεί τους πάντες, καθιερώνει τις παρακολουθήσεις και ποινικοποιεί ακόμα και τις ιδέες.

Η κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι μέσα για να περάσει η πολιτική της είναι ο φόβος και η καταστολή. Το φόβο έχουν αναλάβει να καλλιεργούν κυρίως τα ΜΜΕ. Επειδή όμως η επιρροή τους όλο και μειώνεται και οι αντιδράσεις μεγαλώνουν, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την καταστολή, τα δικαστήρια και τη βία της αστυνομίας.

Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι αυτές οι αστυνομικές βαρβαρότητες (χτες η δολοφονία του Τόντι, σήμερα η σύλληψη και κακοποίηση του Δημοσθένη, αύριο τι..) στρέφονται εναντίον όλων μας και για να τις σταματήσουμε ο μόνος τρόπος είναι η άμεση και ενωτική κινητοποίηση μας για την καταγγελία τους και την απόκρουση τους.

Απαιτούμε:

- Να σταματήσει εδώ και τώρα η αστυνομοκρατία στις γειτονιές μας.
- Διάλυση των δολοφονικών αστυνομικών ομάδων ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ.
- Κατάργηση των τρομονόμων.
- Διάλυση των ΜΑΤ
- Να πάρει σαφή θέση καταδίκης της αστυνομικής βαρβαρότητας το Δημοτικό Συμβούλιο!

Βύρωνα 15/1/2011